

Column

Tekst: Kim Bergshoeff



De lekkerste duizendklapper

Omdat Roemer bij ons thuis enig kind is, gaan we altijd buiten het hoogseizoen op vakantie. Dat is niet alleen voordeliger, het zorgt er ook voor dat we na een (hopelijk mooie) zomer in Nederland in het buitenland kunnen nazomeren. Het nadeel is dat je vlak na je zomervakantie meteen volop in de voorbereidingen voor de winter belandt. Dit jaar lagen de kruidnoten zelfs al in de schappen (begin augustus!) voordat we überhaupt een zomervakantie geboekt hadden. Het maakt de overgang van de leukste tijd van het jaar voor Roemer, waarin er veel gewandeld wordt en beide mensen 24 uur per dag bij hem in de buurt zijn in een huisje waarvoor we met z'n drieën in het gras kunnen liggen, naar die saaie winter wel erg abrupt. Voor veel baasjes is de winter het seizoen van heel goed opletten. Niet alleen moeten er jaarlijks een heleboel honden met spoed naar de dierenarts worden gebracht omdat ze een chocoladeletter of een kerstkransje hebben verschalkt, de grootste verschrikking voor de meeste huisdieren zijn toch wel de harde knallen die, net als de kruidnoten, elk jaar eerder lijken op te duiken.



Doodsbang

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat particulieren geen vuurwerk af zouden moeten steken. En dat zijn dan nog alleen de mensen, aan honden en katten is niets gevraagd, maar ik denk dat menig baasje het antwoord van zijn viervoeter wel weet. Jaarlijks vallen er slachtoffers (met als dieptepunt de jaarwisseling van 2007-2008 waarbij 1000 mensen gewond raakten). Maar ook daarbij worden alleen

mensenlevens geteld, alle gewonde, dode of op de vlucht voor de knallen vermist geraakte dieren tellen niet mee.

Zelfs met een ogenschijnlijk koelbloedige hond als Roemer is het geen feest om zo tegen het einde van het jaar een wandelingetje te maken. Want om elke hoek kun je een zogenaamde lolbroek tegenkomen die dat éne rotje gooit waardoor hij (Roemer dus) voor de rest van zijn leven doodsbang zal zijn voor vuurwerk. Gelukkig heeft hij al zeven jaar een rotsvast vertrouwen in ons en loopt hij zelfs op oudjaarsdag rustig met

ons mee naar het huis van vrienden waar we de jaarwisseling door gaan brengen. Wij lopen alert als bodyguards aan weerszijden van hem en scannen elke straat voordat we doorlopen.

Anti-vuurwerk

In zijn doggyride (het karretje dat ook achter de fiets kan) liggen wat flessen wijn en een grote schoenendoos die is omgetoverd tot zijn 'megaklapper'. Het idee voor de megaklapper heb ik van Service4Dogs (zoek op Google op 'Anti-Vuurwerk doe-does voor je hond'). De megaklapper bestaat kort gezegd uit een doos met rollen erin. In ons geval dus een schoenendoos vol wc-rollen met in die wc-rollen weer stukjes papier met daarin lekkers. Om precies 12 uur gaat de deksel van de doos zodat Roemer kan aanvallen. Een handige vorm van afleiding voor honden die nerveus worden van knallen en tevens een manier om die knallen positief te conditioneren: knallen betekenen snoepjes. Beetje jammer alleen dat Roemer afgelopen jaar zo aan het schrokken sloeg dat hij ervan moest spugen...

Kim Bergshoeff woont met echtgenoot Arjo en kooikerhondje Roemer (7) in Haarlem. Kim heeft haar eigen tekst- en vertaalbureau. Kim in de pen, en blogt. Ze is auteur van diverse boeken waaronder 'Onbepakt mindful' (2012), 'De canon van Haarlem' (2013) en 'Nederlandse literatuur voor in bed, op het toilet of in bad' (2014). www.kimindepen.nl