

Uur

Kooikerhondjes zijn gevoelige typjes. En op die regel is Roemer geen uitzondering... Bij de eerste tekenen van stemverheffing gaat hij er vandoor. En als er in de keuken iets te veel herrie wordt gemaakt met potten en pannen verkast hij naar de kant van de kamer die zo v er mogelijk bij de keuken vandaan is.

De laatste weken is Roemer ook van slag, maar dat is dit keer niet onze schuld. Het is de schuld van het uur. Om iets preciezer te zijn: de schuld van de wintertijd. Na het weekend waarin de klok verschoven was, merkten we het voor het eerst: om kwart over 6 in de ochtend begon het jengelen beneden. Tja, normaalgesproken komt er om een uur of 7 iemand beneden en zijn biologische klok vertelde hem dat het toch  cht kwart over 7 was...

En 's avonds werd hij rond een uur of 9 onrustig en ging door de kamer ijsberen. Hij vond het tijd voor een wandeling (en, zo vermoeden wij, voor zijn avondeten dat hij na het lopen altijd krijgt). Omdat 'nog even geduld' en 'ga eens rustig zitten' zeggen niet helpt, en wij geen zin hebben om een uur lang naar gedrentel te kijken, laat de mijnheer hem maar even uit en geeft hem de helft van de brokken. En om 11 uur herhaalt hij dat. Dit doen we nu al een paar weken...

Zou ik die petitie voor het afschaffen van de zomer- en wintertijd ook n mens mijn hond kunnen tekenen?



Kim Bergshoeff woont met echtgenoot Arjo en kooikerhondje Roemer (6) in Haarlem. Kim heeft haar eigen tekstbureau, Kim in de pen, is columnist voor Dierenpraktijken en Crohniek en auteur van diverse boeken waaronder 'Onbeperkt Mindful' en 'De canon van Haarlem'.