

Op het erf

We waren in juni al een weekje naar de Afrikaanse zon geweest, maar we vonden dat Roemer ook recht had op vakantie. Dus togen we in september naar Bretagne. Met z'n drieën urenlang in ons kleine autootje zitten vindt Roemer al een feest en toen we bij aankomst bij het huisje werden begroet door een grote vriendelijke Berner sennen-dame kon zijn week helemaal niet meer stuk.

Het via Dogs Included gehuurde huisje stond tussen de weilanden waarop nieuwsgierige paarden stonden te grazen en elke dag kon Roemer rondrennen op zijn privé-veldje waar een grote appelboom stond. Heel handig: als hij de gegooide bal niet kon vinden, kwam hij gewoon een appel brengen, in de hoop dat we dat ook goed rekenden.

En elke keer als we terugkwamen, van een dagje Nantes, Rennes, Le Mont St. Michél of gewoon boodschappen doen, werden we begroet door Roemers vriendin. Alsof ze zeggen wilde 'mooi, je bent er weer, kom je spelen?'. En dan gingen ze samen het erf verkennen.

Normaal gesproken ploft Roemer, als we na een vakantie weer thuis zijn, met een diepe zucht op zijn kussen om er daarna niet meer vanaf te komen. Maar nu liep hij onrustig te drentelen terwijl wij de koffers naar binnen haalden. Op een gegeven moment waren we hem zelfs kwijt. Gelukkig had een buurvrouw gezien dat hij het pand verliet en aan het einde van de straat rechtsaf was geslagen. Gelukkig hadden we 'm snel te pakken. Hij keek ons aan met een 'oh dáár zijn jullie!'-blik. Zou hij nou op zoek zijn geweest naar zijn lieve zwart-bruin-witte vriendin, of was hij gewoon ons 'erf' aan het verkennen?

*Glim
in de
pen*



Confir Marjolein

Dit woord
losgelate

Confirma
de neigin
eigen ide
te bested

Binnen o
trainers o
zelfs we
aan bepe
ideeën e
of ideeën

Nog me
*De confir
gevoelig
mensen
verder in
ze interp
Tevens
danig da
dus ove*

Het is be
die het p
wasmac